

## LEOPOLD II : EEN ONRECHTVAARDIG BEKLADDE KONING

---

Deze titel is ons bekend want hij werd gebruikt tijdens onze Algemene Vergadering te Liège op 8 oktober 2005 tijdens de conferentie door de Heer Pierre Vercauteren gegeven.

Hij wordt hier hernomen door de Heer Hubert de Beco, een vriend van onze Vereniging, Voorzitter van de Vereniging der Afstammelingen van de leden van het Nationaal Congres (1830).

Jurist Hubert de Beco is ere-reserve luitenant-kolonel. Zijn laatste functie bij de Reserve was raadgever in recht van de gewapende conflicten op de Staf van de Brigade Para-Commando. Zijn studie, die in drie delen in ons tijdschrift zal verschijnen, werd reeds gepubliceerd in het tijdschrift "Spirit – Para-Commando".

Bij de toelating voor het laten verschijnen van zijn studie, schrijft Hubert de Beco ons : *"Ik ben gepassioneerd door Centraal Afrika zonder er ooit geweest te zijn. Ik ben overtuigd van het Belgische beschavingswerk (jammer genoeg te kort) in Congo.*

*De aanvallen tegen Leopold II bleken me steeds georchestreerd door anti-belgische belangen. Al de beschuldigingen tegen Hem moesten als historische waarheden worden aangenomen die niemand in twijfel mocht trekken en die eenieder steeds mocht hernemen zonder bewijs ("mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose !!").*

*Ik wou tot nazicht overgaan en ik heb verstaan waarom de Engelsen zo 'n campagnes tegen Hem op touw hadden gezet (door enkel het humanitaire aan te snijden) en ik heb ook Anglosaksischen gevonden om Hem te verdedigen (en die ook de economische motieven en de territoriale begeerten uitleggen).*

*Ik stel vast dat het onderwerp opnieuw gebruikt wordt om het Vorstenhuis en de Geschiedenis van België aan te vallen, België die slechts in Congo zou geweest zijn om van de rijkdommen te genieten en er niets te schenken.*

*Ik hoop dat de lezers mogen relativieren en hun eigen mening opbouwen"*